

Familien Tinggaard – med et kald til bøn.

Nyhedsbrev nr. 2 – 2020



Velsignelser i overflod

Fil 4,19 *”Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus.”*

Når vi ser tilbage på 2020, kan vi – ligesom de fleste andre mennesker – ikke komme uden om, at Corona epidemien har sat sit præg på vores liv. Fx var der en periode på flere måneder, hvor alle mine taler og de fleste af mine tjeneste aktiviteter blev aflyst eller rykket til senere. De manglende aftaler og Corona-tidens begrænsninger har også medført væsentligt mindre salg af bøger, og man skulle også umiddelbart forvente, at det ville blive et år med væsentligt mindre indtægter til mig .. men Gud er langt større end det. Han vil fuldt ud give os ALT, hvad vi har brug for idet han øser ud af sine ufattelige rigdomme igennem vores tilhørsforhold til Kristus. Således har han gjort 2020 til det år, hvor vi har oplevet flest økonomiske velsignelser. Det er det, som dette nyhedsbrev vil handle om.

Den bedste bil, vi nogensinde har haft

I sidste nyhedsbrev beskrev vi, hvordan Gud havde talt til et ægtepar, hvor jeg kun havde mødt manden en enkelt gang (og aldrig konen). De skulle sørge for, at vi fik en langt bedre bil end de forskellige biler, som vi havde haft igennem de sidste mange år. Således satte de en indsamling i gang, som endte med at give os en VW Touran fra 2012. De 75.000 kr., som bilen kostede, blev dækket igennem indsamlingen, og det var en fantastisk oplevelse for Jofrid og jeg at skrive under på slutsedlen af en bilhandel ... hvorefter ægteparret trådte til og dækkede hele betalingen ud fra de gaver, som mange skønne mennesker havde givet. Men ikke nok med det. Der kom så mange gaver ind i gennem indsamlingen, at vi i løbet af 2020 har kunnet tilbagebetale ca. 3/4 af den gæld på 200.000, som vi havde fået gennem mere end 10 års trosvandring uden en fast indtægt til mig.

Samuel på efterskole og andre ting

Forud for 2020 havde vi også valgt at vores ældste søn, Samuel, skulle et år på efterskole. Vi havde egentlig et ønske om at give ham to år på efterskole, men vi vidste, at det ville koste os en 3-4 tusind kr. ekstra om måneden, og derfor troede vi ikke, at vi ville have råd til mere end et år. Men Gud vil fuldt ud give jer ALT ... I forlængelse af indsamlingen til bilen har Gud ikke holdt op med at velsigne os. Igennem det meste af 2020 har vi oplevet så meget af Guds gavmildhed og overflod, at vi har haft rigeligt med penge til at dække de ekstra udgifter til efterskole. Faktisk har vi haft så meget overskud, at 2020 også blev året, hvor vi har købt en lang række ting, som vi længe har ønsket os, men som der ikke var råd til tidligere. En del tøj og sko til børnene, en lang række møbler (mest gode brugte ting, men også nogle helt nye), et nyt fjernsyn, en ny computer (til virksomheden), osv.



Vi har også givet en del af vores velsignelser videre til andre mennesker – langt mere end vi har kunnet i tidligere år – og alligevel oplever vi, at der er mere end nok til dette også. Vores erfaringer med Guds godhed i 2020 har således også medført, at vi har lovet vores ældste søn endnu et år på efterskole. Og det er han rigtig glad for. Han går på Frydensberg i Mariager og han har fået en lang række virkelig gode og sunde venner.

21 dages faste – Ansigt til ansigt med Jesus

2020 blev også året, hvor jeg for første gang nogen sinde ledte en "national" faste. Det startede med, at Helligånden i hele Corona-tiden (hvor der var mere tid til at søge hans ansigt) blæste på en lang række tekster i Bibelen, der taler om Jesu levende nærvær i vores liv. Jeg oplevede det som om, at Gud var ved at give mig en personlig invitation til at opleve langt mere af Jesus i mit liv, og jeg planlagde derfor at holde en 21 dages fastetid med dette fokus i efteråret. Men idet jeg klargjorde mit hjerte til denne fastetid, gjorde Gud det meget klart for mig, at hans invitation til at opleve mere af Jesus var givet til hele kirken, og at han ville, at jeg skulle gøre de 21 dage til en "national" fastetid, hvor andre forbedere blev inviteret med ind i fasten.

Det medførte alt i alt en fastetid med titlen "Ansigt til ansigt med Jesus" fra d. 1 til d. 21 november, hvor jeg igennem hele fastetiden klargjorde en daglig video med tanker om Jesus. Mere end 100 forbedere deltog i fasten og selv om det krævede en del ekstra ressourcer at lede en sådan faste, var det helt klart det hele værd. Jeg er ikke i tvivl om, at Gud har rykket nogle ting i Danmark igennem vores fælles fastetid, som vil bane vejen for vækkelse i Danmark i løbet af de kommende år. Personligt har jeg fx oplevet, at jeg har fået en langt stærkere længsel efter mere af Jesus i mit liv. Hvis nogen af jer har lyst til at læse mere om denne faste eller vil se videoerne til de enkelte dage, kan I finde det hele på fastefordanmark.dk hjemmesiden.

Kærestetur til Tarm

Som sagt krævede de 21 dages bøn og faste rigtig meget af mig, men den krævede også en masse ekstra af min kone. Hun påtog sig de fleste af mine praktiske opgaver i hjemmet, og hun tog sig også ekstra meget af børnene, så jeg kunne bevare mit fokus på fasten så meget som muligt. Derfor voksede min taknemlighed over hende igennem hele fasten, og jeg fik lyst til at velsigne hende med en weekend kærestetur. Da fasten var slut skrev jeg en afsluttende hilsen til alle, der havde deltaget i fasten, hvor jeg blandt andet gav udtryk for dette ønske. Jeg gav dem et kontonummer, som de kunne bruge til at give en fødselsdagsgave til min kone (hun fylder d. 10 december), så vi kunne få råd til at tage af sted på en rigtig luksus kæresteweekend – med alt betalt. På denne måde kom der næsten 5000 kr. ind, hvilket vil dække alle vores udgifter på den kæresteweekend, vi skal på – fra d. 11-13 december. Tusind tak til alle, som var med til at give denne gave. Vi glæder os helt vildt til denne weekend.



Jul i Danmark

Vores oprindelige plan var at holde jul i Norge, men den plan har Corona-tiden ændret. Vi skal i stedet holde jul i Danmark sammen med venner. Bl.a. med en muslimsk familie, som Gud har placeret i huset overfor os. Kort efter at de var flyttet ind, inviterede de os til spisning og vi har siden da haft rigtig meget med dem at gøre. Jeg er fuldt ud overbevist om, at det var en del af Guds plan at placere dem som vores naboer, og jeg forventer, at de vil give deres liv til Jesus i løbet af de kommende år og at de kommer til at blive nogle rigtig gode og nære venner for os.

Bønneemner:

- Tak Gud for alle dine velsignelser til familien Tinggaard i 2020.
- At Gud må åbne en dør for salg af flere bøger, specielt vores børnebøger (hvor vi har ca. 4-5000 på lageret).
- Om åbne døre til tjenesten, så jeg må komme ud til de helt rette kirker og mennesker.
- Om velsignelse og beskyttelse af hele familien.

Må Gud velsigne jer og lade jer blomstre, hvor end I er!

Kærlige hilsener fra Familien Tinggaard

Kontakt info: Familien Tinggaard, Klostervej 9,1, 8960 Randers SØ

Email: jptinggaard@gmail.com og jofridlovis@gmail.com

Mobil: Peter: 42717816 og Jofrid: 61787316 (**MobilePay**), Konto ved Jyskebank: Reg nr. 6610, Konto nr. 0004275614