



Familien Tinggaard – med et kald til bøn. Nyhedsbrev nr. 1 – 2020

Jesus er vores JA!!!

2 Kor 1,20: " for alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Derfor siger vi også ved ham vort amen, Gud til ære."

Jesus er vores JA til alle Guds løfter. Han er langt større end et teoretisk ja, eller et ja til fremtidige velsignelser. Han er vores evige og uforanderlige JA til alt, hvad Bibelen rummer af løfter. Hans liv og tjeneste på jorden var en lang åbenbaring af Guds JA til gammeltestamentlige løfter. Hvor de hellige skrifter talte om lægedom og genoprettelse, demonstrerede Jesus omfanget af dette JA ved at helbrede alle, som kom til ham. Hvor løfterne talte om frihed fra fængsler og fangenskab, erklærede han, at "den, som sønnen sætter fri skal være virkelig fri" (**Joh 8,36**), mens han demonstrerede dette ved at uddrive dæmoner og løse åndelige lænker. Og sådan kunne man blive ved Det er Jesus, som er vores JA til alle Guds løfter, og derfor er hele himlen åben i ham (jf. Ef 1,3). Vores opgave er blot at tro på dette og tage imod det JA, som han var og er. Han er vores JA – og vi siger amen til den bøn, som hans liv og død var. Han er vor retfærdighed, vor fred, vor sejr og vores uforanderlige JA, og vi stiller os sammen med ham og siger: "AMEN! Det er sandt! Jesus er vores JA!"

Gud genopretter og velsigner

"Begyndelsen på en ny tid", eller "genoprettelsen af det, som vi mistede pga tjenesten" er titlen for det, som vi oplever i denne tid. Efter mere end 10 år i fuldtidstjeneste, hvor vi enten har haft en gammel bil, eller ingen bil i perioder, eller en bil, som hele tiden går i stå, pga manglende midler, fik vi den skønneste besked fra nogle venner. De vil sørge for, at vi får en rigtig god bil (vores egen skal skrottes om en måneds tid) og de har nu banet vejen for en indsamling, som vi virkelig fornemmer er Guds genoprettelse af mange tunge år med underskud og udfordringer. Hvis der kommer nok penge ind, vil det både give os en rigtig god bil og muligheden for at tilbagebetale de lån, som vi måtte optage i de første seks år af vores trosvandring, hvor vi hele tiden halsede bagefter.



Her er deres tekst til indsamlingen: "Indsamling til bil til Peter Tinggaard

Peter er uddannet teolog, har i over 10 år med stor passion arbejdet med bøn for Danmark, undervisning og skrevet 4 bøger (om bøn), han har i denne tid ikke haft nogen fast indtægt. Efter et møde, hvor Peters bil...igen ikke kunne køre hjem, faldt talen på "Danmarks mest velsignede bil", forstået sådan, at den nærmest behøver konstant forbøn for at kunne køre. Nu skal den skrottes, og de har ikke råd til en ny.

Målet er at købe en god, men brugt VW Touran til ca. 100.000 til familien, der er indsamlet 30.000. Du kan være med ved at give et beløb på reg.nr. 7681 konto 0006785067 eller på mobilPay 40886971 mærket "Peters bil". Indsamlingen afsluttes d. 29.5.20. Hvis der kommer flere penge ind, end det bilen koster, vil resten blive givet til Peter og familien. Når gaven gives på denne måde, kan de få den uden at skulle betale skat af indtægten, hvilket betyder, at jeres gave bliver mindst dobbelt så meget værd for dem."

Der er allerede kommet over 54.000 kr. ind og gaverne fortsætter med at strømme ind. Når indsamlingen er helt færdig, vil vi få en opgørelse over alle, som har været med til at velsigne os, så vi kan sige tak, men vi vil allerede nu

give udtryk for, at vi er så taknemlige for denne fantastiske velsignelse, som Gud har klargjort til os. Tak, tak, tak!

Den helt rette dag

Det var heller ikke en tilfældig dag, at vi fik opringningen fra den føromtalte ven, som ville give os en bil. Jofrid og jeg havde startet dagen med at ligge og snakke i sengen, og vi havde en fantastisk samtale, hvor der blev sagt nogle ting, som bragte lægedom og genoprettelse ind i vores relation og fælles tjeneste. Særligt i forhold til Jofrid. Vores samtale satte hende fri til at være den, hun er. Da dette senere blev dagen, hvor vi fik den første opringning, er hele denne gave blevet endnu mere værdifuld for os. For Guds genoprettelse af vores økonomi mv blev frigjort, da han havde genoprettet vores relation og fælles tjeneste.

Corona tid = bog skrivning

For mange har denne besynderlige Corona-tid medført en masse frygt, ensomhed og smerte. Men vi har det rigtig godt som familie. Der var først nogle uger, hvor Jofrid var hjemme med børnene og "hjemmeskoledet" dem. Derefter skulle hun selv i gang med arbejdet i hendes vuggestue igen, samtidigt med at Simeon, vores yngste, skulle i gang igen. De to store, Samuel og Sofie, skal først i gang i næste uge. Jeg, Peter, har selvfølgelig oplevet, at de forskellige tjenester, som jeg er tilknyttet, blev lagt ned for en tid, og det gav mig den bedste skriveperiode, som jeg har haft i mange år. Jeg skriver på en bog om "Guds fulde rustning", og jeg ved, at det vil blive en fantastisk bog. Den seneste måneds tid har ZOOM møder, online bønemøder, og online gudstjenester mv. betydet, at jeg på mange måder har ligeså meget tjeneste, som før Corona-tiden, men på en anden måde.

Simeon blev 10 år

Lørdag d. 9 maj blev vores yngste barn 10 år, og dermed har vi ingen "etcifrede" børn længere. Simeon fik en mobil, hvilket er en fast tradition i vores familie. 10 år = første mobil. Men han fik også en bog om hans første syv, som vi har brugt rigtig mange timer på at lave. Den er trykt med billeder og tekst, og den er rigtig flot. Alle, som kender vores yngste søn, vil vide, at han er en rigtig tænker. Helt fra han var lille, har han sagt nogle forbavsende og tankevækkende ting. Fx dette udsagn, da han var 3 år: "Jesus har kastet elske-magi på mig, derfor elsker jeg hele min familie mere, end de elsker mig!" Men som vores tredje barn havde han bemærket, at vi ikke havde ligeså mange billeder af ham som af Samuel og Sofie. Desuden havde Jofrid holdt op med at skrive blog om hendes dagligdag med børnene, kort efter han blev født, og derfor var der rigtig meget om Samuel og Sofie, men næsten ingenting om ham. Derfor sagde han en dag til sin mor: "Det er som om, at jeg er blevet adopteret ..." SUK! Men nu har vi indhentet denne mangel og givet ham en fantastisk bog, som er langt mere end dem, som hans store søskende har.



Alit i alt har denne tid har været en tid med genoprettelse for os som familie. Vi er langt fra fuldkomne og vi laver også alvorlige fejl og svigt (som ved Simeon), men vi har en Gud, som genopretter os og som hjælper os til at bringe genoprettelse ind i hinandens liv. Må I alle opleve, at denne genoprettelsens Gud virker i jeres liv!

Gud velsigne jer og lade jer blomstre, hvor end I er!

Kærlige hilsener fra Familien Tinggaard

Kontakt info: Familien Tinggaard, Klostervej 9,1, 8960 Randers SØ

Email: jptinggaard@gmail.com og jofridlovis@gmail.com

Mobil: Peter: 42717816 og Jofrid: 61787316 (**MobilePay**), Konto ved Jyskebank: Reg nr. 6610, Konto nr. 0004275614