

# Familien Tinggaard – med et kald til bøn.

## Nyhedsbrev nr. 2 – 2019

### Glædens atmosfære



**Rom 15,13:** *”Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft!”*

Håbets Gud er den Gud, som rummer alt, hvad vi håber på at få. For ALLE gode gaver kommer fra ham, og som den fuldkomne Fader, han er, vil han hellere end gerne dele alt, hvad han har, med os. Det ser vi fx i et vers som Ef 1,3, der direkte erklærer, at han allerede har givet os al himlens åndelige velsignelse i Kristus. Men hvis Gud allerede har givet os en uendelig grad af velsignelser i himlen, så er det store spørgsmål: Hvordan kan vi få de mange velsignelser frigjort hernede på jorden? Hvordan vil Gud hjælpe os til at

modtage de gaver, som han allerede har klargjort til os. Det simple og herlige svar er GLÆDE. Det er det, som Rom 15,13 åbenbarer for os. Håbets Gud – som rummer alt, hvad vi håber på at få – vil gøre os rige i håbet ved Helligåndens kraft. At være ”rige i håbet” betyder, at vi får udleveret eller udbetalt en masse af det, som vi håber på. Dvs mange og store bønnesvar. Gud vil gøre os rige i håbet ved Helligåndens kraft ved at fylde os med al glæde og fred i troen. For glæden skaber en atmosfære over vores liv, som gør det let for Gud at frigøre sine velsignelser. Den fylder vores hjerter med forventningens glæde og fremkalder derved en levende og barnlig tro i vores hjerter.

### Georg Müllers største og vigtigste nøgle

Alt dette udstilles på en fantastisk måde igennem Georg Müllers liv (1805-98). Han var en af de mest utrolige forbedere, der nogensinde har levet. Han havde et fast princip om ALDRIG at dele et eneste behov med andre end Gud, men på trods af dette modtog han og den fond, som han stiftede, pengegaver som svarer til omkring 1,6 milliarder kr. i dag. I løbet af hans livstid var der således mere end 10.000 forældreløse børn, der fik et hjem på en de børnehjem, som han åbnede. Han etablerede 117 kristne skoler, hvor igennem mere end 120.000 børn fik en uddannelse. Igennem fonden støttede han et stort antal missionærer i andre lande, samtidig med at der blev uddelt 280.000 Bibler, 1.500.000 Ny testamenter og 112 millioner kristne bøger og hæfter. Og alt dette blev gjort som svar på bøn alene – uden at han eller hans medarbejdere delte de mange behov med andre end Gud. I sin ”pensionsalder” (fra han var 70 til 85 år) rejste han med skib til alle verdens store kontinenter og talte til omkring 3 millioner mennesker (samlet set).



Når sådan en troshelt deler sin vigtigste nøgle med andre, er det en rigtig god ide at høre efter. Her kommer den: **”Dette er min største og vigtigste opgave - at jeg dagligt lærer min sjæl at være glad i Herren.”** Wow! Så simpelt og dog så stort. Denne mand, som havde ansvaret for et utal af forældreløse børn og skoleelever, bevarede således sine øjne på Jesus ved at gøre ”glæden i Herren” til sin første og største prioritet. Han fortæller selv, at han fik mere end 50.000 konkrete bønnesvar i løbet af sit liv ... og dette er for mig det tydeligste eksempel på at være ”rige i håbet ved Helligåndens kraft”. Han opflammede selv den glæde, som håbets Gud gav til ham, og det skabte et atmosfære over hans liv, hvor det blev let at modtage gaver og velsignelser fra Gud. Han blev ”rig i håbet ved Helligåndens kraft”.

### Bogen om GLÆDE

Jeg plejer at indlede vores nyhedsbrev med en kort andagt, men den blev lidt længere denne gang, fordi jeg tænkte, at vi alle kunne lære noget igennem Georg Müllers liv og hans tanker om glæden. Personligt oplever jeg, at min proces frem mod at skrive en bog om Guds glæde, hvilket har fyldt mit hjerte og mine tanker i mange måneder,

har givet mig en voldsom længsel og endda et mandat til at forløse og frigøre Guds glæde. Dette "mandat" blev formildet til mig direkte igennem et syn, som jeg modtog på en menighedslejr, hvor jeg netop talte om glæde. Under lovsangen så jeg Jesus komme imod mig. Han havde så meget glæde i øjnene, at det ikke burde være muligt. Han stillede sig foran mig, så mig ind i øjnene og sagde: "Det er tid til at forløse glæden i Danmark!" Siden jeg modtog dette syn, har jeg lagt hænder på en række forskellige mennesker, hvor jeg målrettet har bedt om, at Guds glæde må blive forløst. Derudover har jeg holdt en række taler om glæde, hvor jeg virkelig har oplevet, at glæden blev forløst. Fx var der et møde på Pottemagerens hus, hvor jeg talte om "glædens kraft", som havde en markant og tydelig indflydelse på selve stedet og på enhver, som var tilstede ved mødet.



### Bogen om vækkelse i Argentina

Jeg har tidligere fortalt om den bog om vækkelse, som vi har fået lov til at oversætte og udgive i Danmark. Den har fået titlen "Guds nøgler til vækkelse" og den er nu klar til at blive udgivet. Vi venter blot på den endelige godkendelse af vores cover og den danske oversættelse fra forlaget i USA. Med denne bog ønsker jeg (sammen med bevægelsen Faste for Danmark) at give de danske forbedere tro på, at Gud både kan og vil give os vækkelse i Danmark. Enhver, som ønsker at læse bogen, kan få en gratis PDF udgave af hele bogen (som også gerne må deles med andre). Senere vil der også komme en fysisk udgave af bogen, som vil koste 100 kr. (og 50 kr. for medlemmer af bevægelsen Faste for Danmark. Alle medlemmer af klub 100 vil få en helt gratis).

### Samuels ungdomsvelsignelse

En af årets største velsignelser for både Jofrid og jeg, var at fejre vores ældste søn, Samuel, efter at han blev ungdomsvelsignet d. 17. maj. Han elsker Jesus af hele sit hjerte og han siger selv, at han har fundet ud af, hvad han vil med sit liv. Han vil forkynde om Jesus (ligesom sin far) :-). Hans lillesøster, Sofie, holdt dagens uden sammenligning bedste tale til "verdens bedste storebror", og det gjorde blot glæden ved at fejre Samuel endnu større, at hans små søskende også havde lyst til at fejre ham.



### Planer for sommerferien – og "den mest velsignede" bil

Jofrids far fylder 80 år i August og derfor skal vi bl.a. være en lille uges tid i Norge i løbet af sommeren. Derudover ønsker vi at holde en miniferie i Tyskland, samt at bo en uges tid i min fars sommerhus. Jeg har også en drøm om at lave en del åndelige udflugtsdage med børnene, hvor vi besøger en række forskellige mennesker i Danmark, som vi kunne bed for og velsigne på en særlig måde. Disse forskellige planer forudsætter en del kørsel i bil, og det er et område, hvor vi gerne vil have mere forbøn. For vores bil (som vi kalder den mest velsignede bil i Danmark – fordi den allerede har modtaget så meget forbøn) har en række problemer, hvor det vil koste mere end den er værd for os at få dem fikset. Men Gud har altid en løsning.

### Bønneemner:

- At Gud må forløse glæden i Danmark (også i dit liv :-))
- At Gud må hjælpe os i forhold til bilen – enten med et mirakel eller med hjælp til at få en anden bil.
- At Gud må åbne en dør for salg af flere bøger, specielt vores børnebøger (hvor vi har ca. 4-5000 på lageret).
- Bed om Guds beskyttelse over hele familien og specielt over vores økonomi.

**Må Gud velsigne jer og lade jer blomstre, hvor end I er!**

**Kærlige hilsener fra Familien Tinggaard**

Kontakt info: Familien Tinggaard, Klostervej 9,1, 8960 Randers SØ

Email: [jptinggaard@gmail.com](mailto:jptinggaard@gmail.com) og [jofridlovis@gmail.com](mailto:jofridlovis@gmail.com)

Mobil: Peter: 42717816 og Jofrid: 61787316 (MobilePay), Konto ved Jyskebank: Reg nr. 6610, Konto nr. 0004275614