

# Familien Tinggaard – med et kald til bøn

## Nyhedsbrev nr. 3 – 2015

### En Faders velsignelse

Matt 3,17: *”og der lød en røst fra himlene: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!”*

Da Jesus blev døbt af Johannes Døber var han ca. 30 år og han havde endnu ikke gjort et eneste tegn eller under (jf. Joh 2,11). I menneskers øjne var han derfor en stor skuffelse. For de havde forventet meget mere af en, som engleskarer havde udråbt som den længe ventede Messias. Men Gud var bestemt ikke skuffet. Han erklærede: *”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!”* Derved gav han sin ubetingede faderlige velsignelse til Jesus. Hans fadelige velsignelse var ikke en belønning for konkrete handlinger, Jesus havde gjort, men var i stedet en åbenbaring af Guds evige og uforanderlige kærlighed. Med andre ord: *”Du er min egen søn og derfor er du elsket! Jeg er så stolt af dig!”* Det var på denne måde, at Gud klargjorde sin søn til den tjeneste, som blev skudt i gang efter dåben.

Gud har lyst til at sige det samme til dig! *”Du er mit elskede barn! Jeg er så stolt af dig!”* Det er på denne måde, at han vil klargøre dig til din tjeneste. Således at tjenesten må have sit udspring i hans kærlighed (vi elsker, fordi ... )!

### Update på faste for Danmark

Efter lang tids forberedelse blev Faste for Danmark skudt officielt i gang d. 28 september. På dette tidspunkt var hjemmesiden mere eller mindre færdig og jeg havde en aftale med at skrive en kronik i Udfordringen + at afholde en weekend på Pottemagerens Hus, hvor jeg skulle præsentere en masse tanker mht Faste for Danmark bevægelsen. Hele den udvidede lancering gik godt og i dag kan jeg glæde mig over de mange tilmeldinger, som vi har modtaget. Vi nærmer os 50 tilmeldte vægttere i bevægelsen, og det er rigtig flot, når man tænker på, hvor lidt fokus der ellers har været på faste i Danmark. Desuden har jeg fået nogle skønne medledere i visionsgruppen, som vil stå sammen med mig i at lede bevægelsen. Med andre ord har jeg virkelig oplevet Guds mærkbare velsignelse over hele processen.



Hvis I vil læse mere om bevægelsen, kan I gå ind på hjemmesiden: [www.fastefordanmark.dk](http://www.fastefordanmark.dk), som er blevet forbedret og udvidet mange gange siden sidste nyhedsbrev. Vi udsender en ny "Ugens Ord"-andagt hver uge, som også kan sendes ud til ikke-medlemmer, hvis nogen er interesseret.

### 40 dages faste

Da Gud ledte mig til at starte en fastebevægelse, overvejede jeg i en periode, om jeg selv skulle afholde en lang faste på 30-40 dage, som en klargøring til at lede en fastebevægelse. Men det føltes lidt som om, jeg derved var ved at demonstrere min "værdighed" til at lede en fastebevægelse. Og det virkede usundt, så jeg valgte inden længe at droppe ideen. I stedet glædede jeg mig over, at min udvælgelse ikke byggede på værdighed, men på Guds nåde – sådan som det skal være! Men så begyndte Gud at gøre noget i mit indre. Jeg fik en stærk, indre lyst til at faste i 40 dage på bare vand som Jesus (selv om jeg normalt hader at faste). Jeg brugte en del af sommerferien på at klargøre mig og læse en del om det, og startede derefter min faste, så snart børnenes sommerferie var slut. Det er noget af det bedste og mest givende, jeg har gjort i mit liv.

Jeg har aldrig før oplevet Guds nærhed så stærkt som under fastens anden halvdel. Det er den periode i mit liv, hvor Gud har givet mig flest åbenbaringer og oplevelser med ham. Han åbenbarede fx sin faderlige velsignelse for mig på en sådan måde, at det efterfølgende har ændret noget i mig. Jeg har fået et helt andet faderhjerter for både mine børn og

andre mennesker end det, jeg havde før fasten. Desuden er jeg blevet langt mere ligeglad (på den gode måde) med andres tanker og meninger igennem fasten, og det har givet mig en langt større frihed i tjenesten. Og dette er bare et par af de ting, som jeg har oplevet.



### **Bilen blev alligevel skrottet**

I sidste nyhedsbrev beskrev jeg, hvordan jeg havde tænkt mig at klargøre vores bil til syn ... men sådan endte historien desværre ikke. Jeg opdagede, at det ville kræve en del tid i min sommerferie at klargøre bilen, og det ville samtidigt betyde, at jeg kun fik meget lidt sommerferie med børnene. Så vi valgte alligevel at skrotte bilen. Derfor har vi ikke haft egen bil siden sommerferien, men vi har virkelig oplevet Guds godhed på dette område. En rigtig god ven lod os låne sin bil i meget lang tid og andre venner har lånt os bil ved enkelte lejligheder til udflugter mv. Således har vi ikke mærket savnet af en bil så meget ... indtil i denne måned, hvor bønnen efter en ny bil er begyndt at vokse frem i mit hjerte igen.

### **Slap af – og glæd jer!**

Siden en stor del af mine indtægter kommer ind via private gaver, som vi først opgiver til skat, når året er slut, så har vi de sidste år par skullet betale en del restskat – som hvert år er blevet skubbet til næste års opgørelse. Men i år valgte skat at regulere min b-skat allerede i samme år, så vi hele efteråret måtte betale ca. 5000 kr. mere i skat om måneden. For os var dette en formue, som vi slet ikke havde. Hver eneste måned ville vores faste udgifter være større end vores faste indtægter. Men da jeg søgte Guds hjælp til problemet, sagde han blot: "Slap af – og glæd jer!" Vi skulle ikke bekymre os, men forvente store velsignelser fra Gud.

Jeg ville ønske, at jeg havde plads til at beskrive de mange ting, som vi har oplevet, hvor Gud har demonstreret sin trofasthed og gavmildhed, men så ville nyhedsbrevet blive alt for langt. Jeg vil nøjes med at nævne et par episoder. Igennem hele fasten bad jeg om nye cykler til børnene ... og dette besvarede Gud en uge efter fasten med 5000 kr. i vores postkasse. I den måned, hvor vi havde flest udgifter, fik vi pludselig en gave på over 10000 kr. fra en menighed, som ville støtte os. En anden måned fik vi en kærlighedsgave på næsten 6000 kr efter jeg havde holdt en enkelt tale. En af Jofrids løbende bønner for året har været rettet mod en dag med børnene i Fårup Sommerland, og dette gav Gud os igennem nogle venner fra menigheden. Så Gud er god! Og enormt trofast!

### **Update om familien**

Børnene er nu blevet 10, 8 og 5 år – og har det godt. Samuel går til både FDF-spejder og fodbold, mens Sofie går til både miniklub i en kirke og springgymnastik. Simeon går også til miniklub. De glæder sig over de 2 marsvin, som vi har fået. I kan se den ene af dem på billedet i Sofies skød. Jofrid skal snart i gang med hendes sidste praktik – denne gang i en institution med døveblind-fødte voksne. Hun får dermed realiseret sin 32 år gamle drøm om at lære tegnsprog! :-)



### **Bønneemner:**

- Tak til Gud for hans mange velsignelser
- Stå sammen med os i bøn for en ny bil
- Bed om Guds fortsatte vækst over Faste for Danmark bevægelsen
- Bed om åbne døre for undervisning – specielt blandt de unge

**Må Gud velsigne jer og lade jer blomstre, hvor end I er!**

**Kærlige hilsener fra Familien Tinggaard**

Kontakt info: Familien Tinggaard, Rebildparken 29, 9220 Aalborg Ø

Email: [jptinggaard@gmail.com](mailto:jptinggaard@gmail.com) og [jofridlovis@gmail.com](mailto:jofridlovis@gmail.com)

Mobil: Peter: 42717816 og Jofrid: 61787316, Konto ved Jyskebank: Reg nr. 6610, Konto nr. 0004275614