

# Familien Tinggaard – med et kald til bøn

## Nyhedsbrev nr. 2 – 2015

### Det starter med hvile

1 Mos 2,3: *”Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.”*

I vores samfund lærer vi tidligt: Man skal yde, før man kan nyde. Først arbejde, så hvile. Dette udstilles også igennem ugernes opbygning. De starter med 5-6 dages arbejde og slutter med en hviledag om søndagen. Men dette var ikke Guds plan fra begyndelsen. Da Gud skabte alle ting på syv dage, med seks dages arbejde efterfulgt af en hviledag, var det Gud, som gjorde alt arbejdet. Derfor fremhæves det tre gange (i v. 2+3), at hviledagen kommer efter ”alt det arbejde, HAN havde udført, da HAN skabte.” Guds hvile bygger altså ikke på noget, mennesker har gjort, men alene på det værk, som Gud har gjort. Menneskene blev først skabt sidst på sjattedagen og derfor var deres første dag ikke den første dag, men den syvende dag. Da de mødte ind til deres første ”arbejdsdag”, gav Gud dem den begyndelse, som han ønskede at give dem (og os). Det starter med hvile! I skal først lære at hvile i mig og at sætte mig først, før I er klar til at gå i gang med jeres arbejde.



Det var den samme begyndelse, Gud klargjorde til os igennem korset. Da Jesus råbte ”det er fuldbragt”, var sejren vundet. Han gjorde alt arbejdet, før vi overhovedet var blevet til. Igennem korset var alle fjender besejret, alle synder sonet, alle forbandelser fjernet og alle himmelens velsignelser givet. Derfor kan du og jeg i dag træde direkte ind i nådens hvile – uden at gøre et hak. For Guds hvile bygger ikke på vores gerninger, men alene på Guds fuldendte værk.

### Update på faste for Danmark

I sidste nyhedsbrev delte jeg for første gang om den bevægelse af fastende vægttere, som Gud har ledt mig til at starte. Planen er nu at sætte bevægelsen officielt i gang efter sommerferien, hvor hjemmesiden [www.fastefordanmark.dk](http://www.fastefordanmark.dk) vil begynde at have ugentlige andagter, som vil hjælpe landets vægttere til at have det samme fokus i bønnerne. Bevægelsen kommer nok ikke til at vokse eksplosivt i starten, siden det danske kristne folk ikke ligefrem står i kø for at faste, men det bekymrer mig ikke. For bevægelsens styrke skal ikke være dets antal. Når Gud søger efter vægttere, så søger han ikke efter mange, men efter ”en iblandt dem”, som kan stille sig i gabet for landet (jf. Ez 22,30-31). Han har kun brug for en rest til at vende landets retning.



Som visionsbærer og leder af bevægelsen ønsker jeg selvfølgelig at drages dybere og dybere in i en fastende livsstil. Men det skal ske på en god og sund måde. Således besluttede jeg tidligt i forløbet, at jeg først ville afholde en længere faste, når jeg var helt sikker på, at fasten var Guds ide og ikke min egen. For fasten skulle ikke gøres til en præstation overfor Gud og mennesker, fordi jeg skulle bevise, at jeg kan faste ligeså meget som alle andre. Derfor har jeg kun fastet ca. en dag om ugen det sidste halve år. Men i løbet af denne tid har Gud givet mig en voksende, indre lyst til at afholde en længere faste – hvilket ikke er almindeligt for mig. Jeg er sikker på, at det er Gud, der kalder – og nu glæder jeg mig til at træde ind i en sådan Gudgiven fasteperiode, så snart børnenes ferie tid er forbi. Jeg deler ikke dette for at fremhæve mig selv, men for at synliggøre, hvordan jeg tror, Gud vil kalde mange af landets forbedere ind i faste for Danmark. Det kommer indefra. En lyst til at gøre det, Gud har klargjort til os.

### Bedehus Danmark – bøn for byerne fortsætter

D 18 april havde vi årets første inspirationsdag under vores bøn for byerne satsning. Det skete i Odense. I alt var ca. 40 forbedere fra Fyn og resten af landet samlet for at søge Guds ansigt. Jeg talte om at være ”vægttere for Danmark” og delte

noget af den vandring, som jeg har haft. En anden taler talte om at få Guds passion for vores by. Alt i alt var det en fantastisk dag med en masse god inspiration og flere gode bedetider. I efteråret skal vi have vores to næste inspirationsdage i henholdsvis Aarhus d. 5 sept. og Næstved d. 28 nov. Du er velkommen!



### Bilen skulle synes

I sommerferien sidste år gav Gud os en bil, som har været til stor velsignelse for os. Gud sørgede for at give os bilen, så jeg (Peter) på bilens første tur helt "tilfældigt" kørte lige forbi det sted, hvor jeg for syv år siden kørte galt med en bil, som vi havde lånt. Den åbenbaring, som jeg fik igennem den bilulykke har været til enorm velsignelse for mig personligt og for enhver, som har hørt mit seminar "Bønnen efter Guds hjerte". Ved at give os en ny bil på denne måde, skabte Gud en kobling imellem den nye bil og den åbenbaring, som blev givet igennem ulykken. Den blev en slags genoprettelse af det, vi havde mistet. En illustration af Guds nåde.

"Guds bil" var altså en Toyota Carina fra 95. En ældre bil, som vi kun forventede at beholde, indtil den skulle synes. Men for nogle måneder siden talte Gud pludselig om, at han ikke var færdig med bilen endnu. Jeg var ude at køre og kørte lige forbi det sted, hvor vi havde fået bilen overleveret. Jeg brugte anledningen til at takke Gud for gaven – og mens jeg takkede, begyndte Gud at tale. "Jeg er ikke færdig med den bil endnu." Jeg tænkte, at det måtte betyde, at den ikke skulle skrottes endnu. Derfor gjorde vi, hvad vi kunne, for at klargøre bilen til syn d. 9 juli (med hjælp fra venner). Men den klarede det ikke i første omgang. Der var fem ting, som skulle rettes, før den kan klare et omsyn senest d. 10 august. Det er det, vi satser på at klare i de kommende uger.

Igennem denne proces har Peter været tvunget til at lære en masse om reparation af biler og om at søge hjælp fra andre, og det har været rigtig godt. Men det har samtidigt været et af de sværeste og mest famlende trosskridt, som vi har taget, fordi vi ærligt talt er usikre på, om det virkelig var Guds plan, at bilen skulle synes. Desuden er der en del udgifter forbundet med reparationerne, som vi også må tro Gud for.

### Sidste nyt om familien

Takket være nogle flotte gaver til familien fra nogle af vores støtter, fik vi opfyldt en af børnenes store drømme. Vi fik to hele dage i Legoland med overnatning i deres vilde vesten hytter. Det var en fantastisk ferie for os alle fem. Den bedste ferie, vi nogensinde har haft.

Denne sommer kommer også til at stå i børnenes tegn. Vi skal en uge i mine forældres sommerhus, og de to store børn skal en uge på Børn og Tro lejr, men ellers er vi resten af sommeren hjemme i vores hus, hvorfra børnene uge for uge har nogle forskellige aktiviteter, som bliver arrangeret gratis i Aalborg Øst. Vi håber på mange dage med godt vejr og vil glæde os til at mange herlige timer i haven.



### Bønneemner:

- Tak til Gud for hans mange velsignelser
- Bed helt konkret om Guds velsignelse og hjælp i forhold til vores bil
- Bed om en vækst i salget af vores bøger
- Bed om åbne døre for undervisning – specielt blandt de unge

**Må Gud velsigne jer og lade jer blomstre, hvor end I er!**

**Kærlige hilsener fra Familien Tinggaard**

Kontakt info: Familien Tinggaard, Rebildparken 29, 9220 Aalborg Ø

Email: [jptinggaard@gmail.com](mailto:jptinggaard@gmail.com) og [jofridlovis@gmail.com](mailto:jofridlovis@gmail.com)

Mobil: Peter: 42717816 og Jofrid: 61787316, Konto ved Jyskebank: Reg nr. 6610, Konto nr. 0004275614