

Familien Tinggaard – med et kald til bøn

Nyhedsbrev nr. 3 – 2014



I medgang og modgang med Gud

Es 45,15a: "Du er en Gud, der skjuler dig,"

Det er let at ære og prise Gud, når han velsigner og virkelig demonstrerer sin ufattelige godhed i vores liv. Men så er der også de tider i vores liv, hvor han synes fraværende og hvor vi kun kan se hans godhed med troens øjne. På det seneste har jeg lært og erfaret, at Gud faktisk skjuler sig til tider. Det skyldes ikke, at vi har gjort noget forkert, eller at vi ikke gør det godt nok. Det skyldes i stedet, at Gud for en tid har en anden dagsorden for os. Gud har jo lovet, at han ALDRIG vil forlade os (jf. Matt 28,20) og derfor kan vi ikke udlægge vores forskellige perioder i livet, som henholdsvis tider med Guds nærvær og tider uden Guds nærvær. Nej, sandheden er, at Gud altid er tilstede, men at han rent faktisk behandler os forskelligt til forskellige tider.

I tider med velsignelse manifesterer Gud sin godhed i vores liv. Han kommer til os og lader os smage hvor fantastisk, han virkelig er. Vi oplever derfor, at de syge bliver helbredt, at vores bønner bliver besvaret, at vores økonomi blomstrer og meget mere. Men så kommer vi efterfølgende ind i en ørken tid, hvor vi ikke oplever Guds mærkbare velsignelse. De syge bliver ikke helbredt, vores bønner bliver ikke besvaret, økonomien smuldrer, tjenesten stagnerer, osv. I disse tider har Gud en anden dagsorden. Han skjuler sig, fordi han vil lære os at stole på ham og at vandre i tro. Men han vil langt mere end det. Han skjuler sig, fordi han vil mødes med os på et dybere plan. I stedet for at komme til os, inviterer han os til at komme til ham. Derfor undlader han for en tid at bygge på vores jordiske riger, så vi i stedet kan blive draget ind i hans himmelske verden. Han giver os færre velsignelser, som hører denne verden til, men giver os i stedet langt større velsignelser, som hører hans evige verden til. Sådant fungerer det virkelig. De perioder, hvor Gud skjuler sig, er de tider, hvor vi kan forvente at få de største og dybeste åbenbaringer. Ligesom Jesus under vandringen til Emmaus forblev skjult for sine medvandrere, så han kunne udlægge "hvad der stod om ham i ALLE Skrifterne." (jf. Luk 24,27)

Men vi misforstår Gud

I karismatiske kredse er der desværre en mangelfuld forståelse af Gud, der gør, at vi hele tiden ønsker en Gud, som velsigner og som kan mærkes. Når han skjuler sig, kommer vi alt for let til at modarbejde Guds dagsorden for denne tid. Han har kaldt os ud i ørkenen for at tale kærligt til vores hjerter (jf. Hos 2,14), men vi ser blot manglen på velsignelser i ørkenen og retter derfor alle vores ressourcer og al vores opmærksomhed mod at komme ud af ørkenen og tilbage til velsignelserne. Vi bekæmper fjenden, som står os imod. Vi omvender os fra enhver fejl, vi nogensinde har gjort. Vi anklager Gud og andre mennesker for svigt. Vi hører den ene salvede forkynder efter den anden i håbet om, at de har nøglen til et liv, hvor velsignelserne aldrig ophører.



Vi har fx haft en periode, hvor vi bestemt ikke oplevede særlig mange mærkbare velsignelser i vores liv. Vi fik slet ikke nok penge ind og selv om jeg fastede, bad, råbte og kæmpede, så undlod Gud alligevel at besvare mine nødråb. I stedet begyndte han at sende alverdens forskellige hjerter på min vej på ret forunderlige måder. Et hjerteformet rosin, en hjerteformet blad, et tyggegummi på vejen, med hjerteform, smør i havregrøden, som formedes til en perfekt hjerteform, en hjerteformet sten, som en af mine børn gav mig. Osv. ... I starten var jeg fascineret af de mange hjerter og tog billeder af dem, men det varede ikke længe, før jeg blev frustreret og nærmest irriteret på dem. "Gud, hvad skal jeg med de hjerter! Hvis du elsker mig, så vil jeg gerne se det i mit liv."



Gud havde ført mig ud i ørkenen for at vinde mit hjerte, men jeg var dybt frustreret over hans manglende velsignelser og krævede derfor, at han hurtigst muligt førte mig tilbage til velsignelsernes land igen. Jeg gjorde det, fordi jeg ikke forstod, at Gud åbenbarer sig forskelligt til forskellige tider. Jeg ville have Gud til at rette sig ind efter mine behov, og var derfor lukket for hans invitation til at blive draget dybere ind i hans hjerte. Desværre!!!! Men jeg er ved at lære det nu ...

Pottemagerens hus:

Kort efter sommerferien afholdte jeg et bønneseminar, som har løftet hele min tjeneste til et nyt plan. Jeg blev kontaktet af Moses Hansen fra Pottemagerens hus i pinseferien, og blev inviteret til at afholde en weekend om bøn på deres center. Jeg havde allerede meget store forventninger før jeg tog derned, men Gud gjorde langt mere end det, jeg forventede. Forud for seminaret havde de tre dage med bøn og delvis faste, hvor jeg deltog i ca. halvdelen. Under selve seminaret oplevede jeg meget stor frihed til at aflevere alt, hvad jeg havde på mit hjerte. Hele weekenden kunne ses online og der var omkring 4-500 mennesker, som så det. Der var en meget stærk salvelse over hele weekenden, og jeg har efterfølgende også fået mange gode tilbagemeldinger. Vi fik solgt en del bøger (ny rekord for en weekend) og fik hele 8 nye klub100 medlemmer – oven i de ca. 20 medlemmer, vi havde fra før. Jeg har siden hen placeret videoer med undervisningen fra hele seminaret på min nye hjemmeside, og jeg får løbende tilbagemeldinger fra folk, der virkelig er blevet velsignet.

CD udgivelse er blevet til en bog:

Jeg har tidligere beskrevet i vores nyhedsbreve, at der var en CD med mine bønnesange på vej. Jeg er nu kommet endnu længere i processen, men har også lavet en afgørende ændring. Cden bliver i stedet til en lille andagts-agtig bog, hvor Cden er vedlagt. I bogen vil der både være tekster til sangene, nogle tanker om hver enkelt sang og en række af mine digte. Jeg har fået lov til at bruge mit favoritbillede med Jesus til både coveret og selve Cden. I kan allerede nu høre tre af sangene (med video) via min nye hjemmeside. (www.petertinggaard.dk)

Vi har brug for et gennembrud:

Det sidste halve år er vores salg af børnebøger stort set gået helt i stå. Dette skyldes en række forskellige faktorer. For det første havde vi lavet en fejl mht opløsningen af billederne i vores sidste bog, som efterfølgende har solgt væsentligt mindre end forventet. For det andet har ingen af vores fem bøger rigtig slået igennem på det almindelige marked og derfor er der stort set ingen boghandlere, som har vores bøger liggende. For det tredje har det manglende salg og nogle andre skuffelser på området med børnebøger ærlig talt gjort mig usikker på, om jeg virkelig kan lykkes på dette område. Jeg kommer derfor til at bruge en del mindre tid på hele området med børnebøger, fordi jeg langt hellere vil arbejde med ting, som jeg har mere tro på. Og dermed forstærkes den nedadgående spiral ...

Jeg tror fortsat, at Gud er med i vores børnebogsprojekt, men jeg virkelig har brug for ny inspiration og styrke fra Gud til at genfinde energien og troen på mine børnebøger. Jeg har kort sagt brug for mere forbøn for hele dette område af vores tjeneste.

Sidste nyt om familien

Ellers kan vi sige, at hele familien har det godt. Jofrid har travlt med pædagogstudierne, men trives. Vores tre børn er glade for skolen/børnehaven og de har super godt sammen. De giver os hver dag en masse små og store glæder i vores lille hjem. Vi kan godt have travle og tunge dage, men takket være børnene får vi en dosis latter hver dag :-)

Bønneemner:

- Tak til Gud for hans velsignelser – især for kontakten til Moses Hansen og Pottemagerens hus.
- Om Guds velsignelse og salvelse over de kommende bøger + CD
- Ny inspiration og velsignelse ind over området med børnebøger. Om beskyttelse mod fjendens pile!
- Om beskyttelse og velsignelse ind over vores tre børn og hele familien.

Må Gud velsigne jer og lade jer blomstre, hvor end I er!

**Kærlige hilsener fra
Familien Tinggaard**

Kontakt info: Familien Tinggaard, Rebildparken 29, 9220 Aalborg Ø

Email: jptinggaard@gmail.com og jofridlovise@gmail.com

Mobil: Peter: 61737133 og Jofrid: 61787316, Konto ved Jyskebank: Reg nr. 6610, Konto nr. 0004275614

