

Familien Tinggaard – med et kald til bøn

Nyhedsbrev nr. 2 – 2014

Og Gud hvilede på den syvende dag (jf. 1 Mos 2,3) – Tanke fra kommende bog: "Guds fundament af nåde"

Når Bibelen kalder os til at leve i Kristus (fx. Gal 2,20), så kalder den os derved til at træde ind i Guds hvile. Til at leve et liv, som afspejler den, Gud er. Men hvorfor tale Bibelen om Guds hvile, når vi ved, at han er ubegrænset i styrke og visdom? Det virker ærlig talt lidt underligt. Men Guds hvile handler heller ikke om afslapning efter hårdt arbejde, sådan som vi almindeligvis tænker om hvilen. Guds hvile handler om, at hans arbejde var afsluttet. Han gjorde alt arbejdet, før mennesket blev skabt, så vi i stedet kunne gå direkte ind i hans hvile. På samme måde som Jesus på korset kunne udråbe: "Det er fuldbragt!" – længe før du og jeg havde gjort noget som helst. Hans sejr på korset var fuldstændig i alle henseender og dermed kunne Gud efterfølgende tilbyde sin hvile til alle mennesker (jf. Heb 4,1-2). Prisen var betalt til fulde og mørkets magt var blevet knust. Gud havde på korset givet os absolut alt ved at ofre sin egen søn for vores skyld.



Den hvile, som Gud klargjorde til mennesket fra begyndelsen, var på samme måde en gave eller en Guds gerning, som var fuldbragt. Ved at kalde dem ind i sin hvile, tilbød han dem alt, hvad han havde skabt. Ikke som en fremtidig arv, som de kunne få med tiden – hvis de demonstrerede deres værdighed, men i stedet som en eviggyldig arv, fordi den ikke byggede på deres værdighed, men på Guds uforanderlige hensigt med dem. For sådan er vores Gud! Ethvert forsøg på at vride hans arm om på ryggen er derfor fuldstændig meningsløs, siden han allerede har besluttet sig for at give os alt, hvad han har. Han er jo den Gud, som allerede havde valgt korsets vej – før mennesket overhovedet var blevet skabt (jf. 1 Pet 1,20).

Update på forskellige projekter:



Jeg (Peter) var i studiet i påskeferien og fik indspillet otte bønnesange til den kommende CD. Det var både en fantastisk god proces og noget af det hårdeste, som jeg nogensinde har gjort. Der har efterfølgende været en del arbejde med at efterbehandle sangene og der mangler fortsat to aftener til i studiet – som dog forventes afsluttet kort tid efter sommerferien er overstået. Men I kan allerede nu høre tre af sangene, hvis I går ind på Youtube og søger på "Peter Tinggaard".

Et af de projekter, som jeg glæder sig allermost til at afslutte, er bogen "Guds fundament af nåde". Jeg mangler fortsat at skrive 3 1/2 kapitel, og det går til tider meget langsomt fremad, men jeg drømmer om at skrive bogen færdig i det kommende efterår. Jeg har på fornemmelsen, at bogen vil blive en klassiker, som vil blive oversat til mange andre sprog også.

Liste med kommende projekter:

- Børnebog "Dyrenes store drilledag", som er færdigskrevet (men mangler tegninger) og som snart skal præsenteres til Aalborg Zoo, som jeg håber vil samarbejde om at udgive den.
- Videoindspilning af seminaret "Bønnen efter Guds hjerte". Med fire lektioner på 30 min., som indspilles i vores dagligstue eller et andet sted med en hyggelig og hjemlig stemning.
- Bog nr. 2 i serien "Bønnens vejvisere", som vil være en praktisk manual til forberedere, som leder bønner møder.
- En ny børnebog som skal hedde: "Har du husket det vigtigste". Den handler om en dreng, som glemmer både det ene og det andet, men han lærer at huske det vigtigste: At han er elsket af sin far og mor.
- Ny udgave af hjemmesiden petertinggaard.dk.



Kommende bønneseminarer:

Efter en lille års tid, hvor der ikke har været så stor efterspørgsel på seminaret "Bønnen efter Guds hjerte", er der begyndt at komme en del flere åbninger. Jeg skal afholde to seminarer kort efter sommerferien er afsluttet (Seminar ved Pottemagerens Hus d. 22-24 Aug. og seminar i Horsens d. 6 og 7 Sep.) og det ser ud til at der vil komme en række andre seminarer senere på efteråret. Jeg oplever virkelig, at Guds velsignelse hviler over dette seminar og at den faktisk bliver bedre og bedre for hver gang, jeg har afholdt den.

Velsignet sommerferie – og en ny bil!

Vi har haft en super sommerferie med en masse velsignelser fra Gud. Vi fik en del ekstra indtægter (bl.a. ca. 10.000 kr. retur fra skat) og derfor kunne vi endda betale lidt af på vores lån – samtidigt med at vi holdt sommerferie. Vi var bl.a. på en rigtig god familieejr på Sjellebro, havde en lille uge i Peters forældres sommerhus og skal fra i morgen en uge til Norge. Oven i alle de andre velsignelser, så gav Gud os pludseligt en ny bil. Vi spurgte via facebook, om vi kunne låne en bil i sommerferien – og fik i stedet en bil fra nogle venner. Den kunne vi bare beholde. Det er en velholdt Toyota Carina fra 1995. Vi har længe bedt Gud om en ny bil, så bilen var et fantastisk bønnesvar for os. En ny bil betyder selvfølgelig, at vi kommer til at have flere udgifter, men når Gud kan sørge for bilen, så ved vi, at han også vil sørge for det andet.



Jofrid, studierne mv.:

Jofrid afsluttede hendes første år på pædagogstudiet med et tolvtal! Hun har været rigtig glad for hendes klasse og hun får en masse bekræftelser på, at hun er på det rigtige sted. Dog var det også godt at få sommerferie og siden Gud havde velsignet vores økonomi, var det ikke nødvendigt, at Jofrid fandt et sommerferiejob. Hun kunne i stedet slappe helt af med familien.

Desværre har Jofrid døjet med en række sygdomme/skavanker hen over sommerferien og hun har også været meget energi forladt. Når vi beder for hende, så får vi begge en fornemmelse for, at en del af hendes skavanker og sygdomme er et angreb fra den Onde, men vi mangler fortsat at se et gennembrud. Det er faktisk også grunden til at jeg skriver dette nyhedsbrev i dag. For vi har brug for mere forbønsdække for familien – specielt i en tid, hvor Peters tjeneste blomstrer og han derved kommer til at inspirere og udruste endnu flere forbedere i Danmark. Når Jofrid er svækket, bliver det sværere for Peter at tage afsted i weekenderne.

Bønneemner:

- Tak til Gud for hans mærkbare godhed og for hans mange gaver! Især for den nye bil!!
- Om endnu flere åbninger til seminaret "Bønnen efter Guds hjerte" og om flere solgte bøger
- Om Guds velsignelse og salvelse over den kommende bønne Cd og de kommende bøger
- Om beskyttelse og velsignelse ind over vores tre børn og specielt over Jofrid.

Må Gud velsigne jer og lade jer blomstre, hvor end I er!

Kærlige hilsener fra

Familien Tinggaard

Kontakt info: Familien Tinggaard, Rebildparken 29, 9220 Aalborg Ø

Email: jptinggaard@gmail.com og jofridlovise@gmail.com

Mobil: Peter: 61737133 og Jofrid: 61787316, Konto ved Jyskebank: Reg nr. 6610, Konto nr. 0004275614