

# Familien Tinggaard – med et kald til bøn.

## Nyhedsbrev nr. 1 – 2019



### Glædens olie

**Sl 45,8:** "Du elsker ret og hader uret, derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie frem for dine lige."

Der er to profetier om Jesus i det Gamle Testamente, som taler om glædens olie. I det ene – **Sl 45,8** – proklammeres det, at Messias ville være salvet med "glædens olie frem for [sine] lige". Dvs han ville have mere glæde i sit liv end noget andet menneske. Det andet profeti fra **Es 61,1-3** beskriver, hvordan hans liv og tjeneste ville sprede glæde til andre. Igennem ham ville de syge blive helbredt, de fangne blive sat fri og glædens

olie ville uddeles til enhver, som sørgede. Samlet set udstiller disse to vers, at Jesus ville være det lykkeligste menneske på jorden, men hans glæde skulle ikke blot være for ham selv. Den skulle deles som en himmelsk gave til enhver, som sørger. Det er denne glædens olie, som Gud vil forløse over Danmark i denne tid.

### Herrens glæde er vores styrke (Neh 8,10)

Jeg har tidligere beskrevet, hvordan Gud helbredte mig for skam igennem en uges stilleretræte på Ådalen retrætecenter. Det var og er en af de største ting, som Gud har gjort i mit liv. Men der var også en "træls" bivirkning ved denne helbredelse. Sammen med skammen forsvandt også min "jernvilje". Jeg opdagede, at jeg slet ikke havde den samme styrke til at holde fast i åndelige mål, når jeg ikke længere var drevet af skam og mindreværd. Dette afslørede selvfølgelig, at det dybest set var skammen og frygten for at ikke at være god nok, som havde givet mig sådan en imponerende udholdenhed i bøn. Men som forbeder var jeg nødt til at finde en ny kilde til kraft, hvis jeg fortsat ville bruge mange timer i bøn. Og den kilde fandt jeg i Neh 8,10. Kraftkilden over alle kraftkilder, som også er den kraftkilde, som Gud ønsker, at vi skal bruge. Det er Herrens glæde! Hans personlige og lidenskabelige glæde over mig ... samt visheden om den glæde, som mit liv i tjeneste giver til ham.

### 21 dages faste ... og en kommende bog

Det var i december 2018, at Gud gjorde det klokkeklart for mig, at det var GLÆDEN som skulle være min kilde til kraft. Men selv om det var let at gribe denne sandhed i mit hoved, så var det forbavsende svært at få sandheden ned i dybet af mit hjerte. Jeg brugte mange timer i bøn og refleksion og det var igennem denne proces, at jeg fik mere og mere lyst til at faste på vand i 21 dag, hvor mit eneste mål skulle være at trænge dybere ned i glædens mysterium. Samtidigt voksede tanken frem, at jeg skulle bruge de 21 dage til at skrive en bog om glæde. Oprindeligt troede jeg, at bogen skulle skrives fra start til slut i løbet af de 21 dage, men det vidste sig hurtigt, at det var for stor en mundfuld. I stedet kom jeg godt i gang med bogen i løbet af fastens 21 dage og jeg oplevede, hvordan jeg fik en masse åbenbaring og indsigt på emnet glæde.

Derfor var det også en stor glæde for mig at tale over emnet "GLÆDE" på en menighedslejr med City Kirken i Taastrup (d. 29-31 marts). Den var placeret en lille uges tid efter, jeg afsluttede min 21 dages faste, og det blev alt i alt en fantastisk, velsignet weekend, hvor jeg også havde min kone og børn med. Hele lejren forstærkede min overbevisning om, at Gud vil forløse sin glæde i Danmark og at denne gudgivne glæde virkelig er udtænkt som kirkens primære kraftkilde. Under lovsangen på lejren åbenbarede Gud både, at Han vil forløse glæden over Danmark i denne tid, og at han ville bruge glæden som en mægtig hammer til at smadre vantroens ånd i Danmark.

### Gud gav os det helt rigtige hjem i Assentoft

I vores to sidste nyhedsbreve har vi delt vores behov for at finde det rigtige sted at bo i Assentoft. Vi havde lejet et hus i et lille års tid, men skulle finde noget andet omkring d. 1 juli 2018. I første omgang var der kun et sted, som vi fandt, der passede til vores situation, men Gud gav os et tydeligt NEJ til dette sted. Derfor endte vi i stedet med at

være nomader (uden noget fast hjem) igennem hele sommerferien og helt frem til efterårsferien. Vi kom til at bo mange forskellige steder og vi fik faktisk den mest velsignede sommerferie, som vi nogensinde har haft. Men vi blev også meget glade, da vi mod slutningen af oktober endelig kunne flytte ind i det helt rigtige hjem for os. Det er sådan en skøn lejlighed, som passer perfekt til os og jeg takker Gud, hver eneste gang jeg kører forbi det hus, som Gud sagde NEJ til. Han havde noget til os, som var langt bedre end det hus, vi selv ville have valgt, og hans løsninger er ALTID VÆRD AT VENDE PÅ!



### **En stor sorg – min elskede mor døde**

Efter længere tids leversygdom døde min mor, Anne-Marie Tinggaard, torsdag d. 24 januar 2019. Det er nok det største tab, som jeg og min nærmeste familie har oplevet, i hele vores liv. For min mor var et stort forbillede og hun var også min allerstørste støtte i tjenesten. Samtidigt var hun en fantastisk farmor for vores børnebørn og en meget trofast forbeder. Dog valgte vi som familie, at vi hellere ville fokusere på den enorme gave, som vi havde fået igennem hende, i stedet for at bebrejde Gud for det, vi havde mistet. I følge lægerne skulle hun faktisk have været død for længe siden, og denne tanke fyldte os med taknemlighed – selv midt i sorgen. Gud havde givet os 15-20 år mere med hende og det betød, at hun både kom til at møde hendes børns ægtefæller og alle hendes børnebørn, samt

levede længe nok til at præge dem allesammen for livet med hendes fantastiske gavmildhed og kærlighed.

### **Jofrid og børnene**

Jofrid arbejder fortsat i en vuggestue i Randers. Der er meget pres på og de har ikke bemanning nok til at dække børnenes behov, og derfor kommer hun ofte meget træt hjem. Men hun gør alligevel en stor forskel i mange børns (og voksnes) liv. Samuel – vores ældste på 13 år – går til ungdomsvelsignelses undervisning og skal snart ungdomsvelsignes. Han bliver mere og mere afklaret i sin vandring med Gud, og har et blødt hjerte indfor Gud, som ofte leder ham til at bede højt i store forsamlinger. Han har fornylig fundet ud af, at han vil være en forkynder af Guds Ord, når han bliver stor. Sofie på 11 år udvikler sig også på så mange måder. Hun er ved at få det bedre og bedre i klassen, og hun bliver rost til skyerne af hendes lærere. Både hun og Samuel har et stort hjerte for små børn og de elsker at lege med dem. Sofie er meget kunstnerisk og hun bliver år for år dygtigere og dygtigere. Simeon på 8 år er en rigtig tænker, som gang på gang overrasker os med sine finurlige og spøjse tanker. Han læser mere end de fleste voksne og husker rigtig meget af det, han læser. Han har mange gode venner i sin klasse.



### **Bønneemner:**

- At Gud må forløse glædens olie over Danmark (og i dit liv :-)
- At Gud må velsigne vores nye hjem, så mange mennesker må blive velsignet igennem det.
- At Gud må åbne en dør for salg af flere bøger, specielt vores børnebøger (hvor vi har ca. 4-5000 på lageret).
- Bed om Guds beskyttelse over hele familien og specielt over vores økonomi.

**Må Gud velsigne jer og lade jer blomstre, hvor end I er!**

**Kærlige hilsener fra Familien Tinggaard**

Kontakt info: Familien Tinggaard, Klostervej 9,1, 8960 Randers SØ

Email: [jptinggaard@gmail.com](mailto:jptinggaard@gmail.com) og [jofridlovise@gmail.com](mailto:jofridlovise@gmail.com)

Mobil: Peter: 42717816 og Jofrid: 61787316 (**MobilePay**), Konto ved Jyskebank: Reg nr. 6610, Konto nr. 0004275614